

Kære forældre

Et nyhedsbrev ”i utide”, men skrevet, fordi jeg bare har brug for og lyst til at fortælle jer, hvilke fantastiske unge mennesker I har!!

Vi er nu på tredjedagen på ski, til aften pakker vi sammen og drager mod Nørre Nissum igen. Ingen alvorlige skader indtil nu (7-9-13). Det mest fantastiske vejr. Gode boligforhold. Godt skiføre. Og vigtigst af alt: Verdens skønneste kostskoleelever!

På færgen på vej hertil var det meget tydeligt, at de sad i deres mindre fællesskaber, og der blev spillet kort, spist pommes frites, handlet i tax free-butikken og hygget. Mens vi har været heroppe, er nye fællesskaber og venskaber opstået, både på løjperne og i lejlighederne. De har været åbne over for hinanden, og stemningen har været god. Kantine på skolen har været fantastisk til at give os gode ”madkasser” med, bl.a. med kageblanding, popcorn og pandekage-ryste-sammen-dej, og det hele er blevet fortæret foran fjernsynet eller med et spil på bordet. Eleverne har selv sørget for at varme mad, og det er gået så fint.



I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at de kerer sig om hinanden, og det har vi virkelig også set her på turen. Det er rørende. En elev slog sig i går, og straks var der fire andre, der tog sig af hende. De hjælper hinanden med at blive bedre på ski, de følges ad, og de finder hurtigt sammen med dem, de er på niveau med på løjperne. De løfter hinanden, både bogstaveligt og i overført betydning. Senest for en time siden, hvor der stod et par piger udenfor og klagede lidt over, at de ikke kunne komme ud at køre, da de manglede en tredje at køre med – de har fået at vide, at de altid skal køre mindst tre personer sammen. En tredje kom så netop forbi og spurgte, hvor de ville køre hen, for hun ville godt med. Tre piger, der ikke har talt meget sammen før, men som nu kører ”lidt over det hele”, som de aftalte. Det er bare til at blive glad i låget af!

Resten af dagen står på ski, aflevering af udstyr, flødekartofler og hamburgerryg til aftensmad, oprydning og nedpakning af lejligheder, pakning af bussen og afgang mod Göteborg. Vi sejler kl. 7.30 i morgen og regner med at være i Nørre Nissum kl. 14.00.

Vi har lagt billeder på instagram, og nogle af pigerne har også lavet en instagram-takeover og lagt billeder ud der. Find dem på kostskolenorrenissumhf.



Rigtig god weekend til jer alle her fra Kvitfjell.
Kærlige hilsner fra Karen og resten af den begejstrede flok ansatte, der er med

