

Kære forældre til elever i kostskolen

August 2022



Så kom vi i gang, hold nu op hvor er vi i gang! Efter en rigtig god opstartsweekend har eleverne nu haft det meste af en uge med "almindelig" skolegang, og det lader til, at det er lige, som det skal være. Det vil sige trætte unge mennesker, spirende venskaber, flirtende blikke, døje med at komme i seng – for tænk hvis man gik glip af noget, forventningsfulde førsteårselever og tredjeårselever der er ved at omstille sig til en ny flok kostskolevenner, rundbold om aftenen, frygten for at komme til at lugte af bål når vi rister skumfiduser. Alt og intet er, som det plejer at være, for det er de elever, vi har i huset, der laver kostskolen.

Noget er genkendeligt fra de seneste år, mens andet er nyt pga. de elever, der er startet efter ferien. Noget af det nye er, at der er kommet mere lyd på forstået på den måde, at eleverne synger mere med hinanden på vej til og fra kantinen, på gangene og ved fællessamlingerne. Det er en fornøjelse. Vi er rigtig glade for den gruppe, vi har, det tegner godt.



Siden sidste nyhedsbrev er vi blevet en mere på personalsiden i kostskolen. Vi har fået ansat Josefine Borup, og vi glæder os til samarbejdet med hende. Vi har også to lærerstuderende, Thomas og Morten, der har nogle aftenvagter i løbet af ugen. Det betyder, at der er en ansat til stede alle aftener på nær fredag. Eleverne vil altid kunne få fat på Annelis eller Karen, hvis der opstår en nødsituation.

Den kommende tid står bl.a. på Byløb i Lemvig d. 31/8, hvor eleverne skal gå 5,3 km eller løbe 5,3 km eller 8,8 km. Vi løbetræner med de interesserede op mod byløbet. Vi deltog også sidste år, og det var en god og hyggelig aften.

Med dette nyhedsbrev følger en invitation til foredrag med Søren Østergaard næste fredag. Vi håber, I kan deltage og måske slå det sammen med, at I alligevel skal hertil for at hente jeres unge menneske hjem på weekend. Vi synes, emnet er topaktuelt og yderst relevant, og vi vil gerne hilse på jer igen. Som altid er I også denne dag meget velkomne til at fange os til en snak.

Venlige hilsner fra
Josefine, Annelis og Karen

