

Kære forældre

Så sender vi skoleårets sidste nyhedsbrev til jer. Vi ser tilbage på et rigtig dejligt år med jeres børn – et år med coronarestriktioner, coronatest, god gammeldags hygge, grin, medrivende aktiviteter, gode snakke og godt samvær. Når vi ser tilbage, er vi ret godt tilfredse med, hvordan vi er kommet igennem det hele. Især situationen omkring corona gik fra, at vi nærmest var i alarmberedskab ved første positive test til tørt at konstatere, at nu var endnu en elev smittet, og at "vi gør, som vi plejer i denne situation". En utrolig evne til at tilpasse sig!

Vi tager i disse dage afsked med 12 kostelever, der får huerne på, og som har været med helt fra kostskolens start for to år siden. Det er en glæde at sende dem ud i livet, men det bliver også ret mærkeligt, at vi ikke længere kommer til at møde dem over en fredagsburger i kantinen, på gangene eller til en aktivitet i hallen. Vi kommer til at savne dem i hverdagen, og vi er sikre på, at det kommer til at gå dem godt i det, de kaster sig over.

En af de kommende studenter skulle forleden beskrive en helt almindelig dag som kostelev, og han skrev bl.a. denne sætning, som er ret fin og smuk: "Og så er der masser af mulighed for at være sammen med alle de andre fra kostskolen, alle ens nærmeste venner er ikke længere væk end et bank på døren." Det er virkeligheden for mange af eleverne – og det er den virkelighed, flere nu skal til at sige farvel til. Og de, der bliver tilbage, skal til at banke på de "gamle" døre og på nye døre, når nye elever flytter ind efter sommerferien. Det bliver spændende med nye folk på værelserne, og det bliver for nogle en omvæltning, at meget ikke længere er, som det plejer at være. Vi prøvede det sidste år, og det gik – det gør det også i år.



Den seneste tid har naturligt nok været præget af eksamenslæsning, stor glæde, nervøse miner, vilde udbrud, lige som det skal være. Særligt eleverne på 2. årgang har fyldt biblioteket tidligt og sent, og vi er blevet stillet mange faglige spørgsmål, hvor vi var dem svar skyldige. De er rigtig gode til at bakke hinanden op, hjælpe hinanden og bare være der for hinanden. Der er dog også blevet tid til lidt andet, bl.a. ridning på en lokal rideskole. Og så havde vi glæden af at være med eleverne på Venø en overnatning i slutningen af april. Det var en rigtig god tur, hvor vejret var med os, og hvor der blev "vinterbadet", hygget omkring bål og i skæret fra lys op

gennem en grøn sodavandsflaske, og hvor flere måtte sande, at man bare kommer hurtigere frem på en elcykel end på en almindelig cykel – kampen var tabt på forhånd 😊.

Rigtig god sommer til jer alle. Tak for lån af jeres børn dette skoleår, vi har nydt at have dem her. Kærlige hilsner fra Annelis og Karen

