

Kære forældre

Fuglene kvadrer om morgenen, det er lyst når eleverne mere eller mindre søvndrukne bevæger sig over i kantinen mellem kl. 7.30 og 8.30, i forgårs sneede det fra morgenen, vores fodboldhold i Hellas har lige spillet deres første udendørs kamp (jeg undlader med vilje at skrive noget som helst om resultatet) – vi er gået ind i marts.

Afgangseleverne er ved at få snuden i sporet til den store skriftlige opgave, som skal afleveres inden påske, der er travlhed med projekt- og praktikforløb på 2. årgang, og førsteårseleverne holder meget af hverdagen denne uge, der for dem ikke byder på de store forandringer.

Vi nyder at følge med i elevernes liv i og uden for skolen, og vi glæder os over det blomstrende fritidsliv, eleverne er en del af, om det er en løbetur en tidlig morgen, en tur til Strandingsmuseet, at være ægte fans i bidende kulde til en Hellas-fodboldkamp, eller når der bliver arrangeret dødbold i hallen. Dødbold er en virkelig populær aktivitet, hvilket har overrasket os en del. Eleverne spiller dødbold 2-3 gange om ugen, og der er altid stor opbakning. Det resulterer også i nogle "dødbold-skader", både på krop og brillestel, men dem tager vi med:-).

Vi har hele tiden øje på, hvordan vi sammen med eleverne kan lave en god kostskole, hvor det er rart at være, og hvor fællesskabet blomstrer. Vi gør os umage for at give eleverne gode rammer for et godt skoleliv. De har rigtig mange muligheder, og det er utrolig frit at være kostskoleelev. Sådan vil vi gerne, at det skal være. Uden en hf-uddannelse var vi her ikke, og derfor er vores opgave vigtigst af alt at understøtte elevernes skolegang. Vi ønsker at hjælpe eleverne med struktur i hverdagen, hvilket blandt andet betyder, at eleverne skal komme til morgen-tjek-ind i kantinen mellem kl. 7.30 og 8.30 i hverdage. For tiden er det lidt udfordrende, og vi vil meget gerne bede om jeres opbakning. Vi kan godt se det forjættende i at kunne sove til kl. 10 en dag, man skal møde sent, men mener også, at det er en luksus at kunne sove helt til kl. 8.25, vælte ud af sengen og være i kantinen og sige godmorgen kl. 8.29. Det må kunne lade sig gøre.

Det samme gælder for vores kostskolemøder, som vi holder hver mandag kl. 15.30-16.30. Møderne er ret essentielle for livet på kostskolen. Her giver vi fælles beskeder, laver en lille aktivitet sammen, får ryddet op i køkkener og opholdsstuer og holder gangmøde. Vi oplever, at en del ikke prioriterer møderne og fx ligger og sover på deres værelser. Det er så vigtigt, at vi en gang om ugen har dem alle samlet, så vi ser hinanden, dyrker fællesskabet, og så vi er sikre på, at vigtige beskeder går igennem. Det er så vigtigt, at alle står sammen om at holde fællesområderne rene og pæne, og at man på gangen mødes 1-2 gange om måneden for at snakke om løst og fast. Fremmøde til morgenmaden og kostskolemøderne om mandagene vil vi have fokus på den kommende tid.

For et par uger siden var vi på Strandingsmuseet i Thorsminde. Jeg tror, flere elever blev skræmt af, at der i navnet "Strandingsmuseet" indgår "museet", og det holdt angiveligt flere væk. De, der kom med, havde efterfølgende tilbagemeldinger som "det var faktisk vildt spændende". Større ros får man nok ikke i denne del af landet.

Tilbage er bare at gentage, at vi holder forældrekafe næste fredag d. 22. marts. Vi har kaffe på kanden og lidt godt til ganen, hvis I kigger forbi kantinen mellem kl. 13.00 og 15.30.

Rigtig god påske med jeres børn, når I når dertil. Kærlige hilsner fra Josefine, Peter, Annelis og Karen

